



POSTBUS 85997
2508 CR DEN HAAG
T 070 - 358 76 56
WWW.DUSHIHUIS.NL | WWW.KINDAANHUIS.ORG

Nieuwsbrief Stichting Dushihuis Den Haag

nr. 3 – Mei 2013

Het is alweer enige tijd geleden dat u van ons hoorde. Ondertussen hebben wij natuurlijk niet stil gezeten. Wat er zoal gebeurt kunt u overigens dagelijks bekijken op de Facebook-pagina van Dushihuis Den Haag. De FB-pagina van Dushihuis Ellecom geeft ook een fantastisch beeld van de gebeurtenissen in en rondom een Dushihuis.

Dushihuis ouders

Het vinden van Dushihuis-ouders voor Den Haag is nog steeds in volle gang en heeft onze prioriteit. Zolang wij geen zicht hebben op betrouwbare ouders (echtpaar, partners, co-ouders) voor ons huis in Den Haag, kunnen wij nog niet overgaan tot het aanhuren van een pand. Want uiteindelijk staat of valt alles met die bijzondere mensen die 24 uur per dag, 7 dagen in de week hun leven willen delen en het leven willen vieren met 6 tot 8 Dushi kinderen.

Het vinden daarvan heeft duidelijk tijd nodig. De turbulentie in de wereld brengt blijkbaar met zich mee dat men voorzichtig is. Dat is af en toe frustrerend voor ons – de initiatiefnemers – in Den Haag. Want wát willen wij graag van start om de kinderen die het zo hard nodig hebben, een plek te kunnen geven in een mooi en warm huis.

In deze nieuwsbrief brengen wij u kort op de hoogte van onze laatste stand van zaken wat betreft de financiën, onze samenwerking met de Vereniging het Verschil en de (zeer belangrijke) contacten die wij momenteel opbouwen met en grote zorginstelling in Den Haag. Ook willen wij u graag uitnodigen voor een vrijwilligers en belangstellenden bijeenkomst voor Dushihuis Den Haag (zie aankondiging bovenaan).

Uitnodiging vrijwilligers Dushihuis Den Haag

Datum : donderdag 20 juni 2013

Tijdstip : 17.30 uur

Locatie : NewBabylon te Den Haag

RSVP aan: denhaag@dushihuis.nl

Op donderdag 20 juni a.s. nodigen wij graag vrijwilligers en belangstellenden uit die voor Dushihuis Den Haag iets willen betekenen. Diverse enthousiaste mensen uit de regio Den Haag hebben ons dit reeds laten weten, maar misschien wilt u ook wat doen? Laat het ons weten via denhaag@dushihuis.nl.

Wij zien uit naar uw komst. Op deze donderdag vertellen wij graag de laatste stand van zaken en welke activiteiten wij willen ondernemen om de komst van het Dushihuis in Den Haag meer rechtvaardigheid te geven.



In muziekcentrum de Badcuyp te Amsterdam heeft Vereniging het Verschil het kaartspel UNO georganiseerd voor Dushihuis Den Haag.

Sponsoring

Het Dushihuis Den Haag kan financieel gezien van start. Zoals eerder benoemd kan dat dit worden gerealiseerd op moment dat er lieve en betrouwbare Dushihuis ouders worden gevonden.

Dushihuis Den Haag wordt in 2013 naast diverse sponsors enorm ondersteund door Vereniging Het Verschil (VHV). Diverse activiteiten worden ondernomen door Vereniging Het Verschil, zoals bijvoorbeeld een UNO toernooi gespeeld door kinderen. Op 13 april 2013 hebben 76 kinderen uit Amsterdam met het spelen van het UNO kaartspel een bedrag verzameld van € 1.273,=. Een geweldige prestatie waar we heel blij mee zijn.



Kinderen uit Amsterdam spelen UNO-kaartspel

Zorginstellingen

Dushihuis Den Haag heeft inmiddels contact gelegd met enkele zorginstellingen binnen de regio Den Haag. Hier wordt de komende maanden meer tijd in geïnvesteerd.

Met hartelijke Dushi-groet,

Marike Mingelen-Van den Berg, voorzitter
Herman Kastelein, penningmeester
Marjolein Kalkers, secretaris

e: denhaag@dushihuis.nl

w: www.dushihuis.nl



Drie winnaars van de UNO kaartspel bokaal.

Dushi in beweging

De Dushi organisatie is in beweging. Als landelijk bestuur van de Stichting Kind aan Huis worstelen we met het vraagstuk hoe ondersteunen we het beste alle initiatieven en hoe waarborgen we de kwaliteit om uiteindelijk zoveel mogelijk kinderen deze mooie plekjes te kunnen bieden? Dit alles met beperkte middelen en een organisatie die voornamelijk uit vrijwilligers bestaat. Met de voorzitters van de diverse initiatieven hebben wij daarbij een eerste verkenning gehad. Dit wordt binnenkort vervolgd. Wat we met name belangrijk vinden is dat we elkaar meer opzoeken en dat we onderling meer samenwerken. Dat maakt Dushi efficiënter en daardoor kunnen we met de beperkte middelen en man/vrouw kracht meer doen. Daarnaast willen we met de landelijke stichting meer inzetten op de ontwikkeling van het concept, documentatie, onderzoek en training (expertise centrum) en minder op de organisatie van de expansie. We denken dat het hiervoor beter werkt als de initiatieven zich verenigen. Het is een eerste ruwe gedachten om Dushi naar versie 2.0 te kunnen brengen; beter en effectiever. Wordt vervolgd, met Dushi groet,
Michel de Haan, voorzitter